

Athen, 17.2.2012

An die deutschen Politiker: Eure Drohungen stinken zum Himmel!

Der deutsche Außenminister Westerwelle warnt, Wirtschaftsminister Rösler droht und Schäuble will den Griechen vorschreiben, wann sie Wahlen durchzuführen haben. Was glauben diese Typen, wer sie sind? Wie kommen sie dazu, immer und immer wieder Unterwerfungsgesten von Griechenland zu fordern? Sich hier wie Besatzer aufzuführen? Als hätte es nicht schon eine blutige deutsche Besatzung gegeben!

Wir, das Schwabinggrad Ballett aus Hamburg, haben mitangesehen, wie die griechische Bevölkerung darauf eingestimmt wird, dass ihr Land demnächst ein Protektorat der Finanztechnokraten wird – mit der deutschen Regierung als Statthalter. Sie sollen verarmen, sie sollen ihre sozialen Rechte verlieren, ihre Infrastruktur soll verscherbelt werden und ihre Regierung dürfen sie auch nicht mehr frei wählen. Jeden Tag verlieren hier tausend Leute ihren Job. Und das nennen die Politiker ein Rettungsprogramm? Wir haben vollstes Verständnis dafür, dass die Griechen – und alle die, die in Griechenland leben - Merkel und ihre arroganten Schergen zu hassen beginnen.

Wir sagen den deutschen Politikern: Eure unverschämten Drohungen könnt ihr euch sparen. Vielleicht bezahlt ihr erstmal eure Nazischulden? Und hört verdammt noch mal mit dem Ammenmärchen auf, dass die Deutschen die Griechen retten! Hier haben doch alle längst kapiert, dass niemand gerettet werden soll, außer Banken und Großkonzerne. Haltet endlich die Klappe!

Προς τους Γερμανούς πολιτικούς: Οι απειλές σας βρωμάνε!

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βέστερβελε προειδοποιεί, ο υπουργός Οικονομίας Ρέσλερ απειλεί και ο Σόιμπλε θέλει να υπαγορεύσει στους Έλληνες πότε πρέπει να κάνουν εκλογές. Ποιοι νομίζουν ότι είναι αυτοί οι τύποι; Πώς θεωρούν ότι δικαιούνται να διεκδικούν όλο και περισσότερες χειρονομίες υποταγής εκ μέρους της Ελλάδας; Να φέρονται εδώ ως κατακτητές; Λες και δεν υπήρξε ήδη μια αιματηρή γερμανική κατοχή!

Εμείς, το Σβαμπινγκραντ Μπαλέτ, βιώνουμε εδώ και δέκα μέρες πώς ο ελληνικός λαός καλείται να εξοικειωθεί με την ιδέα ότι η χώρα τους θα γίνει ένα προτεκτοράτο των τεχνοκρατών, με τη γερμανική κυβέρνηση ως τοποτηρητή. Καλούνται να εξαθλιωθούν και ούτε την κυβέρνησή τους δε μπορούν πλέον να εκλέξουν ελεύθερα. Κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό αποκαλείται από τους πολιτικούς πρόγραμμα διάσωσης; Κατανοούμε πλήρως ότι οι Έλληνες έχουν αρχίσει να μισούν τη Μέγκελ και τα τσιράκια της.

Λέμε στους Γερμανούς πολιτικούς: Κρατήστε για τον εαυτό σας τις φρικτές συμβουλές σας. Μήπως θα έπρεπε πρώτα να πληρώσετε εσείς τα χρέη σας από τη ναζιστική περίοδο; Και επιτέλους σταματήστε αυτό το παραμύθι ότι οι Γερμανοί προσπαθούν να σώσουν τους Έλληνες! Εδώ όλοι έχουν από καιρό καταλάβει ότι ουδείς θα σωθεί, εκτός από τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σκάστε λοιπόν!

<http://schwabinggrad-ballett.posterous.com/>  
schwallett@googlemail.com